

Turen gik til New Zealand

Den 26. januar gik turen med People to People til New Zealand. Det er landet, som har alle årstider samtidig. Det skal forstås således, at der er 25° og tørke på østkysten. Vestkysten har samtidig 5° regn og blæst. Kører man op over bjergene, er der mulighed for snestorm. Der er en fantastisk natur med gletsjer sneklædte bjerge og en uop-

daget natur, som er ufremkommelig med sumpe og slyngplanter. Vil man op i højderne, er der helikopter. Jeg spurgte, om der var mulighed for jagt, der blev straks sagt, du er for gammel til den slags. Der er nogle, som jager i højderne. De har kontakt til helikopterfirmaet, når de vil ned igen.

Den lokale skolebigård



Det var en stor oplevelse at være der. Befolkningen er meget gæstfri. Jeg var inviteret i den lokale skolebigård, det er opstabling langstrot de arbejder med. De har også problemer med pest i deres biavl, men har ikke lige som os et sted, hvor de kan få deres tavler

afsmeltet og vasket, så det er biavleren, som står for det.

Vi besøgte Eyvind og Nina Pedersen i en forstad til Wellington. Han er rejst derud for ca. 50 år siden. Han arbejdede i byggeriet. Senere startede han eget smede-

værksted med 8 ansatte, nu er han biavler og laver tavlehonning, som sælges på torvet hele året.



Eyvind er 82 år og har mange bier, hvor mange ved jeg ikke, men bierne betaler en årlig hjemrejse til Danmark og andre steder i Norden. Det var en stor oplevelse at se hans biavl og metoder til produktion af tavlehonning.

Nina beværtede os med hyldebærssuppe midt på formiddagen. Hyldebærrene var plukket lokalt, og til frokost var det kartoffelmos, kogt skinke og salat. Den vigtigste bog, han havde medbragt derud, var den røde kogebog, han ville ikke risikere ikke at få noget ordentlig mad så det var hans bibel.



Billedet til venstre viser Eyvind ved et par stader. Ovenover er han i fuld uniform.

Vi havde lang tid i forvejen aftalt, at vi skulle aflægge ham et besøg, så det var planlagt hjemme fra. Vi ved ikke, hvem der glædede sig mest, ham eller os, men vi har en god oplevelse med hjem.



Her spiser vi den lækre hyldebærssuppe af lokale bær.



Frokost hos Eyvind og Nina



Eyvind med sin "Bibel" og farvel, farvel.